

Extratext om ekonomiskt oberoende

Per Lundgren

Copyright © 2013

Dedikation

Till alla intresserade

Förord

Extratexten om ekonomiskt oberoende är tre kapitel och utgör en komplettering utöver det material som tillhandahålles i trilogin *Kapitalismen avslöjd! Den gigantiska bankbluffen - ett enastående politisk och ekonomiskt bedrägeri*. Min bror Göran Lundgren har bearbetat denna extratext språkligt utom i vissa delar som berör de fem emotionerna och vissa andra detaljer.

Innehållsförteckning

Dedikation **sid 2**

Förord **3**

Innehållsförteckning **4**

1. Exempel på högkvalité i de ekonomiskt oberoendes värld när du inte gör den nyrikes nybörjarfel **6**

Att börja upptäcka att livet fylls med utomordentlig kvalité
De särskilda affärerna där utomordentlig kvalité säljs
De fantastiska restaurangerna
Lättheten, överflödet, den utomordentliga kvalitén och det sagolikt påkostade
Två exempel
Att vara miljonär men inte ekonomiskt oberoende
Människor är olika också i det ekonomiska oberoendet
De fem emotionerna
Exempel på nojor är
Tänk dig nu att gradvis bli befriad från dina nojor
En speciell psykologi
Den vidareutvecklade psykologin är enkel att lära sig
Att lösa paradoxer som har med den egna personligheten att göra
De fem emotionerna har i alla tider omtalats som något enastående
Hur nojor kan se ut i den ekonomiskt oberoendes liv
Att vara en i gänget
Ett bli en levnadskonstnär
Begreppet karaktär
Som ekonomiskt oberoende söker du upp variationer (nyanser)

2. Exempel på den rikets nybörjarfel **17**

Att plötsligt bli Greven av Monte Christo
Att leka med överansträngning
Att leka med odräglighet, bortskämdhet med sin slutstation fullt utvecklad dekadans
Ditt liv blir till vad du väljer för tankar och känslor
Det är alltså inte nödvändigt välja den hårda, tuffa vägen

3. Massornas sekundakvalité

21

Elektronikområdet

Att göra kap till kanonpris

Att som forskare inom det privata ofta leva med munkavel

Ett exempel på utomordentligt kvalité inom hifi-världen

Idag finns den här typen av utomordentligt hög kvalité i elektroniska komponenter

Vad händer om du får klart för dig vad som är möjligt och redan finns framställt när det gäller högkvalité?

Det cyniskt inbyggda slarvet

Det är inte för inte en Rolls Royce kallas Rolls Royce...

Den vanliga människans bilar

En glimt av högkultursamhällets stora lätthet för *alla* människor

Riskhantering och ”anpassad kvalité”

Ju högre upp i olika hierarkier du kommer i den gamla samhällsordningen, desto mer börjar dessa nivåer att genomsyras av den utomordentliga kvalitén

Det finns människor i vårt nuvarande värld som arbetar 7 dagar i veckan upp till 14 timmar dagligen

Vinstprincipens optimerade kalkyler i livsmedelsproduktion

Fakta som talar för sig själv

Ett exempel på massornas sekundakvalité inom biltillverkningen i världen

Min egen damsugare

Konsekvenser av den låga kvalitén i masskonsumtionsledet

Utomordentlig samhällsbalans

Kapitel 1

Exempel på högkvalité i de ekonomiskt oberoendes värld när du inte gör den nyrikes nybörjarfel

Att vara ekonomiskt oberoende eller rik i ordets verkliga materiella bemärkelse och samtidigt vara frisk och inte göra den nyrikes nybörjarfel är som att ha möjligheten att kunna leva med stor lätthet och utomordentlig njutning i sitt liv. Allt vad du med fullständig frihet väljer att uppleva handlar om inspiration, underbar njutning, hälsa och glädje till livet utan begränsningar, dag efter dag i denna ständiga lätthet och utomordentliga stimulans, därför att du lärt dig hur man väljer livsglädje som grundton i din livsupplevelse. Det här är storslagna ord.

Långt ifrån alla ekonomiskt oberoende klarar denna livskonst idag. Men en del av dem gör det i hög grad och andra håller på att lära sig det steg för steg. En slags livsföring där du helt och fullt börjar gå in för att förverkliga dig själv i det som är du, det vill säga din unika individualitet. Äntligen har du tid och ork till det du vill göra därför att du inte längre behöver tänka på att arbeta ihop pengar till att kunna förverkliga dig själv och få tid till dig själv och dina stora intressen. Redan när du börjar med en favoritsysselsättning vet du att allt är ordnat ekonomiskt för dig resten av livet, och så sätter du igång.

Att börja upptäcka att livet fylls med utomordentlig kvalité

När du börjar lära dig den här livskonsten, börjar ditt liv att fyllas med utomordentlig kvalité i allt du kommer i kontakt med: Mat, kläder, boende, omskötsel av dig själv och de dina, resor, dina kärleksäventyr, passion, utbildningar, materiell utrustning som du vill arbeta med, projekt som du vill förverkliga och engagera dig i, din egen psykologiska resa med att förstå dig själv och andra som individer, och lära dig styra dina val så att du mår bra psykiskt och fysiskt på alla sätt. Idag när människor handlar exempelvis mat i affärer är dessa människor så tillvänjda vid det utbud de *vanliga* affärerna presenterar i sina erbjudanden av mat att många inte ens tänker på andra existerande möjligheter, hur utsökt välsmakande råvaror av absolut högsta kvalité smakar när de odlas efter konstens alla regler och som säljs i specialaffärer. När det som exempelvis är grönsaker och rotfrukter får växa till långsamt och småskaligt med omskötsel utan besprutningsmedel och bli skördade vid exakt rätt tidpunkt och med omtanke så det som skördas inte skadas och när smaken är som mest utvecklad. När dessa underbara råvaror dessutom tillagas efter konstens alla regler, vare sig du ger dig själv gott om tid att laga mat eller tar vägarna förbi en restaurang eller hemcateringservice som levererar en sådan absolut utsökt kvalité. En typ av företag som har som sin

yrkesstolthet och affärsidé att leverera utsökt kvalité och där det är en njutning för kunden att få denna utsökta förträffliga personliga service där alla är excellent nöjda.

De särskilda affärerna där utomordentlig kvalité säljs

För en förhållandevis liten grupp ekonomiskt oberoende människor i världen har det i en lång rad kulturer i mänsklighetens civilisations utveckling alltid funnits särskilda affärer eller köp/bytesställen där man har kunnat köpa/byta sig till denna typ av råvaror av absolut högsta kvalité med service av absolut högsta kvalité. Idag får man som ekonomiskt oberoende person krasst sett betala mellan ca hundra och en miljon procent eller ännu mer i prispåslag för råvaror och tillagning av den här högsta kvalitén där de finns till försäljning, om de över huvud taget finns som erbjudande där man bor.

Idag sker specialbeställningar av exempelvis Kobekött från Japan som kostar ca 10 000 kronor kilot (år 2013) till den som är villig att betala och samtidigt smidigt hämtar dagens middag med eget jetplan till en ytterligare kostnad av såg 2 miljoner kronor, och så är det hela fixat med egen privatpilot medan du själv njuter i svalkande bränningar eller gör något annat kul medan din beställning verkställs under det att det är åtta timmar kvar till middagen.

Som vanlig människa är det inte meningen att du skall få insikt i de nämnda privilegierade livsomständigheterna. Det är inte meningen att den vanliga människan skall veta hur underbart det är att leva ekonomiskt oberoende. Den frihet och lätthet och fantastiska valfrihet som öppnar sig. Jag talar här om högsta kvalité på kött, fisk, grönsaker, frukt, kött, skaldjur och rotfrukter, som allt smakar absolut utsökt när de håller den här allra högsta utomordentliga kvalitén, som presenteras med yrkesstolthet och är affärsidén.

Affärerna, köpställena eller kontakterna som säljer den här typen av högstaklassråvaror behöver inte göra någon reklam för sig därför att gruppen människor som handlar i dem är så förhållandevis liten och selekterad att det är genom ryktet och de goda kontakterna som de blir kända. Av jordens ca 6 miljarder människor är det ungefär 1 procent (ca 60 miljoner) som är ekonomiskt oberoende.

De fantastiska restaurangerna

Det finns restauranger i världen som har minst 3 månaders förbokningstid för ett bord och där själva entrén kan ligga på 100 000 kronor och du får betala minst 400 kronor för en enkel hamburgare med bröd, om de nu skulle servera något så simpelt, och flera tusen kronor till tiotusentals kronor för den exklusiva varmrätten.

En flaska vin, av de finare sorterna, kan kosta upp mot en halv miljon. Servicen är naturligtvis ypperlig och behagligt diskret med en kypare till varje bord där denne hela tiden håller diskret uppsikt och vid minsta tecken står till din tjänst. Allt är påkostat in i minst detalj, med sagolik utsikt, en fantastisk

upplevelse med levande musik från exempelvis violiner spelade av symfoniker med en utsökt känsla som får tårarna att rinna därför att det är liv och inlevelse i varje detalj. Entrén till en sådan restaurang är inte sällan avsiktligt så anspråkslös att vanliga människor passerar förbi utan att förstå vad det är som döljer sig innanför dörren. Det är inte meningen att vanliga människor skall känna till ett en sådan restaurang existerar.

Vanligt folk får skrämshicka om de ställs inför att betala ”hutulösa” priser på 100 till 1 000 000 procent eller betydligt mer jämfört med det pris de är vana vid. Den som är ekonomiskt oberoende tittar inte ens på prislappen utan lämnar bara fram kreditkortet eller attesterar notan med sin namnteckning, och så är det klart på några sekunder.

Lättheten, överflödet, den utomordentliga kvalitén och det sagolikt påkostade

Den ekonomiskt oberoende kan bete så ovan sätt med den utomordentliga lättheten, överflödet och det sagolikt påkostade därför att pengar är inte längre någon stor sak i en ekonomiskt oberoende människas liv som jag gick igenom i del III av trilogin, annat än som det medel som möjliggör det enkla, bekväma flödet av varor och tjänster hit och dit i hennes liv. Det du vill ha köper du, och så är det inte mer med det. De personer som levererar det du väljer (önskar) i livet, älskar att leverera just det du vill ha, därför att det för dem är ett konstnärskap, och de sysslar med högsta kvalité, vilket i sig är en njutning och därför att det ger en känsla av tillfredsställelse att få göra något ordentligt och välgjort. Märkvärdigare än så är det inte. Yrkesstolthet och högsta kvalité är begrepp som är omtalade precis som slarv och fusk - som har sina berättelser.

När du då plötsligt ställs inför hur underbart något *kan* smaka och se ut upplagt på en tallrik som ett konstverk för flera sinnen med underbar bakgrundsmiljö, ljuvlig musik, underhållning av den yppersta klass i en diskret bakgrund får du dig en tankeställare. Så ser fakta ut. Skillnaden är så stor att du helt spontant börjar fundera över hur det kan vara så stor skillnad i upplevelse av helheten där detaljer som smak på mat och mat ingår, eller hur ett utsökt vin smakar jämfört med Systembolagets billigaste lådvin till kanske extrapris. Du börjar fråga dig: Vad är det som gör att det är så stor skillnad?

Två exempel

Föreställ dig hur exempelvis egenodlade tomater med omsorg utan besprutningsmedel och konstgödsel smakar jämfört med industritomater odlade i stor industriell skala med besprutning och konstgödsel. Eller hur bananer smakar som är odlade med den här utomordentliga omsorgen i alla detaljer och plockade från bananstocken i exakt det ögonblick de skall plockas jämfört med bananer som odlas industriellt och plockas långt innan de är mogna och sedan får mogna i lastutrymmen i en speciell kemisk atmosfär av eten på lastfartyg, och som

sedan i hamn paketeras i tillslutna plastpåsar som hindrar luftcirkulation. Allt för att olika aktörer (läs: mellanhänder i led efter led) skall tjäna så mycket pengar som möjligt på maximalt stora volymer av bananer i industriell skala enligt kapitalismens grundläggande vinstprincip. Produktionen som sker sker inte för att förädla smaken på bananerna och leverera högsta kvalité som sitt varumärke till dig som konsument, utan för att odlaren och de olika mellanleden av egentligen helt onödiga grossister skall tjäna så mycket pengar som möjligt i enlighet med vinstprincipen. Lägg till detta att när du köper dessa ”industriabaner” är de inte sällan omogna och gröna så att du måste ha dem hemma i flera dagar innan du kan börja äta dem. I bland när de väl börjar få färg så smakar de så konstigt att du i värsta fall får slänga dem därför att de aldrig blir mjuka och goda i fruktköttet. Listan över livsmedel som på olika sätt manipuleras med syftet att tillfredsställa kapitalismens vinstprincip på masskonsumenternas bekostnad kan idag göras lång.

Livsmedelstillverkare (ej alla) lär sig att vara ”smarta”. Det vill säga skapa livsmedel som det går att tjäna så mycket pengar på som möjligt även om det sker på bekostnad av kvalité och smakupplevelse för kunden. Idag finns det exempelvis grönsaker och bröd som kan ligga ute på ett köksbord i hemmet i rumstemperatur i upp till kanske tre veckor utan att förändras nämnvärt.

Motsvarande grönsak eller bröd som är odlad med utomordentligt omsorg för rik smakupplevelse och äkthet utan besprutningsmedel och konstgödsel, och är odlat med genuint framställd organiskt gödsel av högsta kvalité håller kanske några dagar i rumstemperatur innan varan börjar förstöras. Med andra ord har kapitalismen också på livsmedelsområdet i en lång rad fall lyckats manipulera samhället att tro att något gäller som egentligen är något helt annat. Illusioner och mörkläggnings spelar ut liksom i den kapitalistiskt designade finansvärlden.

När människor tillräckligt ofta och tillräckligt länge i huvudsak matas med denna låga kvalité vet de till slut inte om att det egentligen existerar en skyhögt mer utvecklad kvalité vad avser en lång rad varor när de odlas omsorgsfullt med omtanke och försiktighet, skördas och levereras i enlighet med allra högsta kvalité.

Att vara miljonär men inte ekonomiskt oberoende

De som är normala miljonärer kan kosta på sig en hel del men också denna grupp av människor vet ofta inte ens om vad den yttersta eliten som är rika sysslar med på dagarna, kvällarna och nätter i sina äventyr i ekonomiskt oberoende som är något betydligt mer utvecklat än vad fattiga miljonärer kan kosta på sig. Här vill jag att du skall förstå att när du är ekonomiskt oberoende och du inte längre löper risk att spåra ur i farliga överdrifter är det som att behärska en underbar livskonst som är som ett äventyr. Ja, som att läsa kapitel efter kapitel ur sagan om Tusen och en Natt. Vilka middagar!, vilken underhållning! och vilken storartad njutning! Samtidigt som du som person

förverkligar dig i dina favoritsysselsättningar och i dessa skapar utomordentlig kvalité i allt som du rör vid därför att du inte längre har bråttom utan kan ägna precis all den tid du vill åt detaljer och göra saker ordentligt utan att slarva. Allt detta kommer nu att bli var människas möjlighet för dem som önskar uppleva den här typen av livsupplevelser.

Människor är olika också i det ekonomiska oberoendet

Människor kommer naturligtvis att vara mycket olika. En del kommer att välja fortsätta leva enkelt och för dem som önskar att leva mer eller mindre luxuöst är det alltså inget märkvärdigt jag talar om utan ett val bara som är fullt realistiskt möjligt att förverkliga för de som så önskar i ett högkultursamhälle som präglas av människovänlighet och utomordentlig kvalité omgärdat med en pulserande livsglädje där människor dagarna i ända ägnar sig åt sina favoritsysselsättningar och förverkligar sig själva som människor.

Som ekonomiskt oberoende kan personen ifråga välja utbildningar helt oberoende av kostnad, och ha privatlärare till sin hjälp av absolut högsta pedagogiska standard och kunskapsdjup. Du kan exempelvis anlita en professor inom ditt ämnesområde som en trampolin för din utveckling inom området och få en specialundervisning som heter duga samtidigt som du och din privatlärare har det trevligt tillsammans där ni förlägger privatundervisningen på exempelvis någon paradisisk ö med utsökt service.

Som ekonomiskt oberoende kan du skaffa dig de mest fantastiska universitets- och högskoleutbildningar och yrkeskarriärer utan att behöva tänka ett dyft på vad det kostar. Andra kanske väljer den självärdes väg genom sina liv med inslag efter behag av den där privatläraren jag pratade om. En del väljer att bli konstnärer i ett ständigt pågående skapande där du steg för steg utvecklar dig till en framstående konstnär och kanske väljer att lägga en hel värld under dig i beundran för vad du visar går att skapa i kvalité när du inte längre har bråttom eller några måsten i ditt liv, utan är noggrann och omsorgsfull in i minsta detalj när du skapar och åter skapar och lever ditt liv. Som en Michelangelo eller Leonardo da Vinci eller Kalle Karlsson. Åter andra väljer att leva ett lugnt och tillbakadraget ljuvligt underbart liv med vänner, djur och vacker natur och kanske resor.

De fem emotionerna

Ekonomiskt oberoende människor är givetvis inte lika som bär och följer inte någon mall med vad man väljer som sina respektive favoritsysselsättningar. Också ekonomiskt oberoende människor har problem och problemen handlar framför allt om hur de hanterar det lager av destruktiva tankeformer och känslor som ligger ovanpå och döljer vad jag kallar *de fem emotionerna* i del III av trilogin. Jag återkommer strax till var och en av dessa fem emotioner. Alla människor, också de ekonomiskt oberoende, har mängder med helt ”normala” neuroser. I vardagspråk är neuroser detsamma som nojor som mer eller mindre

förpestar känslolivet. Nojorna är som att uppleva jobbiga tankar och känslor inom sig. Dessa har en tendens att återkomma i olika situationer beroende på vad som händer. Det kan se mycket olika ut för olika människor.

Exempel på nojor är

rädslor, oro, bekymmer, upprördhet, ångest, skuldkänslor, skam, nedstämdhet, depression, klander, hyckleri, dömanden, bitterhet, avundsjuka, girighet, dominans, förtryck, förödmjukelse, hotfullhet, rättfärdigande, prestige, rätt och fel, polariserande, överdrivet kritiserande, besvikelse, stress, leda, svartsjuka, oginhet, misstänksamhet, besatthet, tvångstankar. När nojorna eller neuroserna blir allvarliga kallas de för psykoser. Listan kan göras lång i ovan uppräknig. Jag vill fråga dig: Hur mycket tid ägnar du åt jobbiga tankar och känslor? Har du tänkt på hur mycket energi människor lägger ner på olika jobbiga sidor inom sig? Hur tror du att det skulle påverka dig om du gradvist kunde lära dig att ersätta dessa många helt onödiga känslor och tanketillstånd med upplevelse av i stället djup harmoni, den första emotionen. Samtidigt som du när som helst, det är du som väljer, har tillgång till en genuin inre glädje som är fantastisk. Samtidigt har du ett mod som är häpnadsväckande jämfört med hur många människor är idag. Mod i betydelsen att välja att vara ärlig. Du slutar hyckla och förstålla dig och blir i motsvarande grad rak, omedelbar och spontan. Ja, som ett barn ä men i den vuxnes skepnad och mognad. Där har du tre av emotionerna. Den fjärde är att du börjar uppleva en medkänsla/tacksamhet och förmåga till att tänka med hjärtat som inte längre färgas av dina tidigare nojor. Du blir i det läget också inom detta område stadig och stabil i din förmåga att tänka med hjärtat. Som krona på verket, den femte emotionen, får du tillgång till en kärleksupplevelse i ditt liv som är som att bada i ett hav av kärlek. Det är en typ av kärleksupplevelse som skiljer sig från förälskelse på så vis att den här kärleksförmågan inte kräver något tillbaks av den som man älskar. När du är förälskad kan du gå genom en öken med ett glas vatten till din älskade men om din förälskelse inte blir besvarad kan det som var ett lyckorus förbytas i ett helvete. Kärleksdikter är ofta skrivna av personer i ett tillstånd av försmådd kärlek. När du i stället har tillgång till den femte emotionen, den villkorslösa kärleken, inom dig blir alla väsen plötsligt lika värda i din upplevelse inom dig. Du favoriserar inte längre samtidigt som du har den här kärleksförmågan inom dig så den riktas mot allt och alla. Just nu är den här kärleksförmågan, den villkorslösa kärleken, mycket ovanlig på jorden. De övriga fyra emotionerna visar sig mer eller mindre glimtvis i människors liv därför att den allra mesta tiden i människors liv går åt till att bearbeta och vara i nojor av olika slag, även om det så sker subtilt eller kraftfullt eller mycket kraftfullt i en uppdykande djup kris/livskris.

Tänk dig nu att gradvis bli befriad från dina nojor

samtidigt sin du i motsvarande grad får mer och mer tillgång till var och en av

de fem emotionerna som börjar visa sig längre och längre stunder för att till slut bli ett permanenttillstånd där du blandar dem med varandra.

Säkert har du upplevt ögonblick i ditt liv då det varit en mycket mycket bra dag att leva. Ögonblick, som när de inträffade, etsade sig fast i ditt minne som outplånliga fantastiska minnen därför att du njöt och du kände dig harmonisk och du mådde fantastiskt bra under några timmar eller hur lång stunden varade.

Du tillhör kanske redan dem som har rik tillgång till de fem emotionerna och då vet du vad jag talar om därför att du känner igen dig. Tänk då, och jag upprepar mig då det verkligen tål att upprepas, att dag efter dag mer och mer uppleva ett nojfritt liv där olika blandningar av de fem emotioner fyller dig sekund efter sekund. Du blir i det läget en person som har en fantastiskt karisma samtidigt som du har ett självförtroende som är enormt. Du behöver inte göra något. Det märks på din energi att du är en person med stark integritet. En person som man inte manipulerar därför att du omedelbart genomskådar den som försöker manipulera dig.

En speciell psykologi

Du tränar upp dina fem emotioner inom dig genom att träna en speciell psykologi som redovisas inom så kallad högkulturkunskap. Dagens psykologi i samhället har hunnit långt men den saknar fortfarande vissa avgörande detaljer som krävs för att nojorna inte bara skall symtomlindras utan helt försvinna. Psykologin som det handlar om är enkel när du väl kommer in i den samtidigt som du kommer att upptäcka att den är paradoxal till sin natur. Plötsligt upptäcker du nämligen att dina nojor varit illusioner eller låtsasspel med vars hjälp du gömt ditt verkliga jag som är just din unika upplevelse av de fem emotionerna i det som är du med alla dina talanger hit och dit. Dom här illusionerna eller nojorna är som självbedrägerier. Exakt så länge som du väljer att göra bedrägeriet mot dig själv till en sanning säger du att ditt tillstånd av noja, exempelvis skuld känslor, är ett verkligt tillstånd. Du har i det läget köpt illusionen om att skuld är något verkligt och så är du i motsvarande grad ett offer för vad du själv väljer som noja i ditt liv. Ingen annan människa kan ta bort dina nojor. Endast du själv kan ta bort dina egna nojor. Andra kan hjälpa dig som en katalysator så du börjar göra ditt jobb med dig själv att ta dig ur bubbla efter bubbla och i motsvarande grad bli mer sann eller verklig mot dig själv och omgivningen. När du sålunda kliver ur noja efter noja är det som att uppleva att du slutar ljuga i olika aspekter av dig själv. Du ägnar dig i motsvarande grad en smula mindre åt självbedrägeri. Det finns mycket att säga om de här sakerna.

Den vidareutvecklade psykologin är enkel att lära sig

Här vill jag att du skall förstå att den här psykologin är enkel när du väl lär dig den. Även små barn kan uppmuntras och hjälpas att bli mer verkliga och sanna mot sig själv och på så vis lägga en mer ärlig grund att vara sig själva i sina liv och i detta tillstånd växa upp och bli vuxna. Det är betydligt svårare att träna upp

en noja att göra tvärtom som är att befria sig från nojan.

I trilogin har jag medvetet valt att närma mig begreppet illusionism från ett så neutralt perspektiv att du som läsare börjar med att se hur man otroligt utstuderat kan skapa samhällen som egentligen i hög grad eller mycket hög grad är falska i betydelsen byggda på samhällslögner (illusionism). Ett samhälle träder då fram som i motsvarande grad egentligen är något helt annat än vad det egentligen är när du börjar genomskåda samhällslögnerna (illusionerna). När du tillämpar samma grundläggande arbetsmetodik på dig själv, din egen personlighet kommer du att upptäcka precis samma sak. Det är som att upptäcka att du valt att vara en person som varit i mer eller mindre hög grad eller mycket hög grad förljugen och oärlig mot dig själv i olika låtsasspel. Din image som person har i motsvarande grad blivit en person som egentligen är något helt annat än vad du egentligen är. Jag berättar detta för att peka på att arbetet med att förändra ett samhälle i grunden går hand i hand med att arbeta med sig själv att komma hem i sig själv och sluta ägna sig åt självbedrägerier och i motsvarande grad börja uppleva de fem emotionerna mer och mer i sitt liv.

När jag i min trilogi och denna extratext talar om ekonomiskt oberoende som ett fullt möjligt tillstånd för alla så berättar jag om den materiella sidan av livet. Det som är fysiskt och saker och ting. Det som går att ta på och ”köpa för pengar” där även pengar kommer att bli ett meningslöst begrepp så småningom som jag visar logiskt i del III av trilogin. Det som inte går att köpa för pengar är de fem emotionerna. Upplevelsen av de fem emotionerna är något du erövrar genom att i vardagen mer och mer träna på att använda den speciella psykologi som jag berättar om ovan. För det krävs att du håller fokus och tränar målmedvetenhet. Det är som att lära sig cykla när du var liten. Kanske började du med en liten trehjuling som dina föräldrar hjälpte dig med. Sedan en låg liten tvåhjulig cykel som du gång på gång tappade balansen med men ändå kom några meter i taget med. Till slut klarade du att cykla med också en stor cykel och en dag cyklade du omkring samtidigt som du visslade och inte ens höll i styret. Det var inget märkvärdigt längre. Precis så är det med tränandet av vilken talang som helst i våra liv. Träning gör mästaren.

Att lösa paradoxer som har med den egna personligheten att göra är alltså fullt möjligt. Att lösa din personlighets paradoxer kräver att du är villig att vara ärlig och sluta ljuga inför dig själv och andra. Modet med andra ord. Den tredje emotionen.

De fem emotionerna har i alla tider omtalats som något enastående

Även dagens ekonomiskt oberoende har sålunda psykologiska problem av nojkaraktär av olika slag. Nojor, av vilka åtminstone en del, de skulle önska inte längre skulle fanns i deras liv. Här vill jag sålunda att du skall se att materiell lycka i sig utgör inte någon som helst garanti för att må bra i sitt liv. Också ekonomiskt oberoende människor har alla möjliga destruktiva tankeformer och

känslor i sina liv och det ser olika ut från person till person. Att ha mycket pengar och fantastiskt välordnat materiellt underlättar på många sätt men är ingen nödvändighet för att göra upp med sina nojor och mer och mer bli ett med de fem emotionerna. Jag menar dock att det kommer att underlätta för samhällsutvecklingen i stor samhällsskala om allra först en mycket god materiell av ekonomiskt oberoende introduceras i samhället. I det läget kan människor nämligen börja slappna av och får tid och ork över till att börja tänka på sig själva och sitt eget känsloliv och då börja ta tag i också de olika nojorna inom sig. Därför har jag valt att skriva min trilogi med betoning på de yttre samhällsillusionerna så dessa allra först genomskådas så det ekonomiskt oberoendet börjar byggas i stor samhällsskala. Nästa steg blir att inspirera och uppmuntra till vars och ens självarbete att göra upp med nojorna inom sig.

Hur nojor kan se ut i den ekonomiskt oberoendes liv

Hur nojor ser ut i vanliga människors liv matas vi med i olika tv-program, filmer och andra medieinslag. Det är ett ”kärt” tema att rota omkring i nojornas värld som du vet. Här vill jag ge några exempel på hur nojorna kan se ut i den ekonomiskt oberoendes värld då det inte talas om de rikas nojor lika mycket även om så sker. Nojor i den rikes värld kan i många fall (ej i samtliga fall) handla om att den rike oroar sig över hur man skall förvalta alla sina pengar så de inte försvinner. Man oroar sig för att inte veta om man verkligen har äkta vänner och man oroas över sin egen hälsa och sina personliga kärleks och släktrelationer och så vidare. Det finns andra saker man oroar sig över även om man hela tiden har det utomordentligt bra ekonomiskt ställt. Man kanske oroas över att det i värsta fall skall ske en gradvis degenerering ända till dekadens i den egna familjen. En mamma och pappa som inte förmår att lära sina barn det som är den gamle i gårdens viktiga kunskaper. Den typ av livserfarenheter i ekonomiskt oberoende som krävs för att inte spåra ur i förfall och dekadans. Konsekvensen kan bli att delar av familjen eller släkten börjar att spåra ur och börjar begå det som en den nyrikes nybörjarfel. Man får kanske odrägliga och bortskämda barn som är som vingliga rön för vinden. Barn som kanske börjar ägna sig åt farliga narkotiska droger och andra utsvävningar och den vägen bryter ner sig och det går snabbt därför att dessa barn har inga som helst ekonomiska problem att få tag på de dyrbara drogerna och behöver kanske inte tänka på att sköta ett normalt arbetsamt liv. Beteendet bidrar till att den rika familjen börjar degenerera. Kanske bryter ihop och till slut kollapsar i en tragisk och väldigt kontrastfylld undergång med urspåring. Slutstationen kan bli till och med fattigdom, fängelse och eller mentalsjukhus där också pengarna till slut förbrukades utan att fyllas på. Åter andra ekonomiskt oberoende familjer skapar i stället ett fantastiskt välstånd och månar om hälsa både fysiskt och psykiskt i sina liv och får sina imperier att ständigt blomma och föröka sig vidare och vidare till omfattande och urstarka familjeföretag och andra bolagsformer.

Att vara en i gänget

Det finns så många förborgade hemligheter som människor kan bära med sig och som aldrig kommer till omgivningens kännedom. Också en ekonomiskt oberoende människa vill vara en i gänget och bli respekterad för den människa hon eller han är. Gängen kan se mycket olika ut och om betoning ligger på det yttre pråliga att bli värderad/uppskattad efter hur rik man är så är det det som gäller. Å andra sidan sett finns det ekonomiskt oberoende som väljer att leva som hemligt ekonomiskt oberoende därför att man vill inte bli tagen och accepterad för sina pengar skull och kanske möta en mur av avundsjuka, fjäsk och lismanden, inställsamma och falska leenden och erbjudanden, där människorna bakom dessa fasader bara är ute efter en sak - pengar. Vänskap är en minst lika värdefull klenod för ekonomiskt oberoende som det är för andra människor. För en ekonomiskt oberoende människa som mött mycket fjäsk, inställsamhet och falskhet, är detta med vänskap och att bli tagen för den man är som människa något som står mycket högt i kurs.

Det finns ekonomiskt oberoende som exempelvis tar jobb på en oljerigg som hårt arbetande oljearbetare bara för att få uppleva den genuina kamratskapen och arbetet som finns på en oljerigg, och utan att avslöja för arbetskompisarna att jag, den där skitiga unga killen eller tjejen som älskade att skratta och ta i, och vara precis som vem som helst, lätt skulle kunna köpa både oljeriggen och hela oljebolaget om jag ville. Det finns ekonomiskt oberoende som valt att arbeta som hjälparbetare inom Läkare utan gränser eller någon annan hjälporganisation.

Det öppna officiella samhällets vetenskap håller just nu på att upptäcka att det ligger en djup tillfredsställelse och glädje i att göra sådant som är till nytta för andra människor, som därför blir till gagn även för utföraren. Ur detta skapas den utomordentliga livskvalitén som jag talar om ur olika aspekter i trilogin och också här i denna extratext.

Ett bli en levnadskonstnär

En av de stora konsterna när du lever ekonomiskt oberoende utan att spåra ur är att leva ett liv där du på bästa sätt tar hand om dig och vårdar dig själv och varsamt vårdar dina nära kontakter. När du blir ekonomiskt oberoende och väljer att inte spåra ur, kan du således bli en levnadskonstnär ut i fingerspetsarna som skapar mer och mer kvalité i alla dina personliga val av favoritsysselsättningar, i vad du än väljer att fylla ditt liv med. Det är upp till dig själv helt enkelt, du bestämmer helt. Du väljer vad du vill utvecklas i och så börjar du upptäcka hur kul det är att göra saker ordentligt och med kvalité, därför att du plötsligt har tid. Du har inte bråttom längre.

Begreppet karaktär

Karaktär är i denna extratext detsamma som att njuta i form av nyanser. Utomordentlig karaktär är detsamma som att njuta av en utomordentlig mångfald av nyanser. Fråga vinkännare så får du en hel radda med nyansadjektiv som läggs på varandra i hur de beskriver ett vin som har ”karaktär”. Blommigt, lätt sött, ganska runt, lång utdragen eftersmak med en liten spets på slutet och så vidare. Att utveckla karaktär är en livskonst. Du blir en kännare som inte bara känner till olika former av kvalité, utan du har också förmåga att njuta av dessa. Som att träda ut i en blomsteräng som inte bara är beklädd med hundra olika ängsblomster en skälvande och förväntansfull midsommarafton utan tio miljoner olika ängsblomster att kunna välja bland och lägga under huvudkudden. När du köper tomater i ett vanligt snabbköp är det inte tal om att bli serverad utomordentlig karaktär. Massornas sekundakvalité är så låg att det är viktigt för samhällsmanipulatorerna att massorna inte skall känna till hur utomordentligt gott exempelvis mat egentligen kan smaka som jag nämnde tidigare

Som ekonomiskt oberoende söker du upp variationer (nyanser)

vilket skapar omväxling, och på så vis berikas din livsupplevelse. Det gäller mat, kläder, bilar, båtar, prylar, elektronik, resor, äventyr, erotik, boende etcetera, etcetera. Att inte ständigt uppleva något på ett och samma sätt blir något nytt och spännande, som ett äventyr med vars hjälp du börjar utforska saker. Som ekonomiskt oberoende har du råd med all den här fantastiska variationen utan att ens behöva tänka på vad det kostar. Pengar är inte längre något som helst problem för dig. Du bara ser till att leva ett rikt och fullödigt liv dag efter dag som är i balans så du inte bryter ner dig med laster som tar överhand. Som gammal i gården undviker du alltså skickligt de typiska tendenser till urspårningar som nyrika tenderar att göra när de som nybörjare plötsligt får en massa pengar till sitt förfogande och ännu inte har lärt sig att pengarna i sig är helt ointressanta. Det intressanta är den utomordentliga livskvalitén som öppnar upp sig i form av möjligheter.

Kapitel 2

Exempel på den nyrikes nybörjarfel

Många människor blir upprörda eller till och med förbannade när de läser berättelser om ekonomiskt oberoende människors livsföring. De som reagerar tycker att det är förfärligt att ens prata om hur bra man kan ha det när så många människor är fattiga och har det svårt i vår värld. Jag har skrivit del III av trilogin kompletterade av denna lilla extratext för att inspirera människor att förstå att det är fullt möjligt att inte bara avlägsna fattigdomen samtidigt som det är fullt möjligt att införa ekonomiskt oberoende.

Att bli rik som ett troll från ett klockslag till ett annat innebär en del att tänka på och vara förberedd inför. Har du ställts i den situationen någon gång? Förhållandevis få har det. Det är nämligen mycket lätt att som nybörjare göra en rad nybörjarfel som kan vara förödande för den som vill få det bra i sitt liv när vederbörande plötsligt blir rik. Samtidigt är det lätt att undvika dessa nybörjarfel om du bara vet vad det är du skall se upp med, och du får träna på att göra rätt så det inte blir någon urspårning.

Att plötsligt bli Greven av Monte Christo

Många människor tror att det enbart är underbart och en dans på rosor att plötsligt från en dag till en annan få överflöd och utomordentlig materiell kvalitet i sitt liv. Idag när människor vinner stora lotterivinster, exempelvis i svenska statens Svenska Spel, får de uppmärksamhet, applåder, checken med pengarna tillsammans med en vacker blomsterkvast. Men de får *ingen utbildning* i hur de som nyförmögna eller rent av nyrika skall hantera att plötsligt ha kolossalt gott om pengar. Det blir som att kasta ut en okunnig lotterivinnare på ett okänt hav - det kan gå lite hur som helst. Om man gör så mot människor och de inte vet vilka blindskär som finns där ute, är det som att sätta personen i en segelbåt och hoppas på att personen skall klara av att segla med en segelbåt med allt vad det är. En del klarar den uppgiften, men många är amatörer och nybörjare och då kan det gå illa om det blåser upp och det plötsligt ställs stora krav på kunskap och väder att sköta den där "underbara" segelbåten. Ett dylikt äventyr kan sålunda ta en ände med förskräckelse om det vill sig illa.

Det finns mängder med dokumenterade fall under både 1800- och 1900-talet och nu under 2000-talet där människor har sparat ur på alla möjliga allvarliga sätt därför att de inte fick den viktiga utbildningen vad man behöver tänka på när man plötsligt får det mycket bra ekonomiskt, materiellt ställt i sitt liv. Om det vill sig illa kanske du träffar personen efter säg fyra eller åtta år och hör personen säga att det hade varit bättre om han/hon inte hade vunnit den där förbannade vinsten därför att hans/hennes liv har förändras till det sämre att

vederbörande helst skulle velat ha allt ogjort. De berättar att de började välja urspårningar av olika slag och gradvis började bygga ett litet helvete i sina liv. De förlorade nämligen sina gamla fina vänner. Visserligen fick man nya vänner men man upptäckta att dessa nya "vänner" bara var ute efter pengar och eller att få njuta av allt det materiellt goda när mycket spenderas snabbt. "Vänner" som sedan helt tvärt slutade att höra av sig när pengar var slut. Som nyrik får du kanske lust att pröva på allt möjligt och får smak för både det ena och det andra. Kanske börjar du leva ett utsvävande mycket dyrbart liv som ger vanor som i värsta fall är svåra att tygla därför att de skapar ett beroende. Och så mitt i allt är plötsligt vinstpengarna slut. Att i det läget, tvärt av från en dag till en annan, gå tillbaka till ett skitigt, enkelt jobb när du är van att åka limousine och ha vackra kvinnor eller stiliga män runt omkring dig, och människor som bugade för dig och gjorde sig till och så vidare, blir för många en sådan kontrast att de får personliga problem eller allvarliga personliga problem när allt plötsligt rasar och de är tillbaka på ruta ett.

Att leka med överansträngning

För mycket av det goda eller för lite sömn exempelvis är ett typiskt nybörjarfel där du på olika sätt börjar bryta ner dig så det inte är kul ens med kvalité, därför att du till slut inte kan njuta av kvalité därför att du är så trött och överansträngd på olika sätt.

Att leka med odräglighet, bortskämdhet med sin slutstation fullt utvecklad dekadans

Kanske har du hört historier om enstaka odrägliga och bortskämda kungliga personer eller förmögna och rika människor som på grund av ständig upppassning till slut blev så förslappade i att ta hand om sig själva att de inte längre klarade av att ens gå på toaletten själva. Eller att de inte klarade av att själva äta utan till slut fick en vana på att de skulle matas. Hur de slutade att klä på sig själva och absolut inte knyta sina egna skor och så vidare. Till och med när de gick på toaletten skulle de ha hjälp och de fick en vana på att kommendera och domdera, gav order hit och dit, och när åren gick så blev de till slut odrägliga och var ytterst sällan nöjda. När den här typen av odräglighet drivs tillräckligt långt utvecklas en typ av personlighet som kallas dekadans. När dekadans drivs till sin ytterlighet får du som slutstation i värsta fall se tragiska scener utspelas på mentalsjukhus där personen har blivit sinnessjuk. Han eller hon uppträder då på detta fullt utvecklade dekadanta sätt, och på absolut fullt allvar och påstår sig själv vara kungen eller drottningen si och så, och kräver ständigt att få bli behandlade därefter och domderar och styr sin omgivning och får vredesutbrott när vederbörande inte blir åtlydd och så vidare. Personen lever i sin egen värld, vrålar och skriker, kräver och får sina utbrott och utfall och kan i värsta fall bli farliga både för sig själva och för omgivningen. Vårdarna som finns i närheten av en sådan person får med ofta med fast och bestämd hand hålla en sådan

person under översikt så att personen inte skadar sig själv eller andra i de olika utlevelser som slutstationens temporära vansinne till slut börjar manifesteras i all sin nyckfullhet och vidunderliga självillusion, egenhet.

Ditt liv blir till vad du väljer för tankar och känslor

Ditt liv blir en spegel av de tankar och känslor som du väljer i varje ögonblick. Många av dina val sker medvetet, och ännu fler val sker omedvetet. På så vis gör du i varje ögonblick många val samtidigt. Om du som nyrik inte får hjälp med att hantera rikedomerna på rätt sätt, och du då råkar ha en självbild som är destruktiv eller negativ, som då givetvis kommer att prägla dina tankar, vågar jag absolut allvarligt påstå att risken är stor att du kommer att bli stamkund på alla möjliga kroppsligt och själsligt underminerande hak som i sin förlängning riskerar att övergå till att bli institutioner av olika slag, där den verkligt tuffa ändstationen i värsta fall är som socialt utslagen i fullständig misär som vrak i rännstenen eller på en psykklinik på låst en avdelning som om du har tur har kärleksfull och medkännande vårdpersonal beroende på hur utvecklad psykvården är i nationen.

Det är alltså inte nödvändigt välja den hårda, tuffa vägen

i den nyrikes nybörjarfel, utan det finns en betydligt lättare väg som omedelbart ger behag. Det är att vara lyhörd för vad andra som redan vet har för erfarenheter. Så ser generalfacitet ut. Att leva i frihet på ett balanserat sätt är fullt möjligt och blir som att lära sig leva med frihet under ansvar. Många (inte alla) behöver medvetenhet, många goda råd och träning. Därför rekommenderar jag att speciella utbildningsprogram och böcker, certifikat, ”körkort” i ekonomiskt oberoende utarbetas. Utbildningar och rådgivningsprogram där de som redan har erfarenheten, är ”gamla i gården” när det gäller att handskas med stora förmågor och rikedomar delar med sig av hur man som ekonomiskt oberoende lever ett liv i balans och harmoni Ni som redan kan, kan hjälpa andra med den saken anonymt om ni vill. Det viktiga är att kunskapen som sådan träder fram. Många inom det svenska folket behöver en hel del träning i de här detaljerna nu så vi med en gång kan hoppa över nybörjarstadiet av diverse urspårningstendenser vid ekonomiska oberoende. Andra nationer kommer att ha sin motsvarande väg att gå. På så vi kan vi få fart på de väldiga reformer som nu står på kö för att äntligen kunna förverkligas. Makalösa reformer som kommer att handla om gigantiska investeringar därför att Sverige plötsligt kommer att ha råd med praktiskt taget vad som helst utan att en enda skattekrona behöver tas ut. Den stora rikedomerna är inte pengarna i sig utan den mekanism som sätter igång en nations väldiga urkraft att bli aktiverad så alla börjar komma igång i sina liv och ägna sig åt det som är var och ens favoritsysselsättningar. Pengar är, som jag gång på gång påpekar i del II av trilogin, bara smörjmedlet som underlättar de många bytena av varor och tjänster. Det avgörande är att få fart på en nations urkraft och se till att råvaror, varor och tjänster fördeles mellan

människor, företag och olika verksamhetsformer på ett sätt så alla hela tiden stimuleras och inspireras i att vara ekonomiskt oberoende och förverkliga sig själv i skapande av utomordentlig kvalité i sina liv och i samhället.

Kapitel 3

Massornas sekundakvalité

I detta kapitel skall jag ge ett antal exempel på vad jag kallar massornas sekundakvalité. Syftet är att du skall förstå hur hänsynslöst och hjärtlöst de krafter tänker som bygger plutokratier. Att du samtidigt skall se hur det är fullt möjligt att rätta till de här obalanserna så i stället alla får det utomordentligt välordnat med utomordentligt kvalité.

Elektronikområdet

Låt oss exempelvis ta det område som elektronik (datorer, tv-apparater, hifi-anläggningar, mobiltelefoner, ipods, ipads och så vidare, elektronik i bilar, båtar, kameror, inspelningsutrustningar etc. etc.) utgör, som är ett mäktigt stort produktområde i världen. På elektronikområdet produceras massornas sekundakvalité i form av slit- och slängprodukter som ligger mellan 5 och 20 år efter den utvecklingsnivå i utomordentlig kvalité som elektronikprodukter håller som säljs i specialaffärer och genom specialkataloger till den lilla gruppen ekonomiskt oberoende människor i världen (sålunda ca 60 miljoner människor eller färre). En del produkter är så superhemliga att de över huvudet tagit inte kommer ut på marknaden utan stannar inom topphemliga militära sammanhang och inom hemliga säkerhetstjänster samt går i ytterst små serier till särskilt betrodda i samhället som storspindlar/spindlar och vissa invigda personer med specialkontakter och som de stora utredningarna får undersöka hur detta mönster av en mycket mycket exklusiv gräddfil ser ut.

Som vanlig konsument informeras du inte om att du ligger 10 till 20 år efter den utvecklingsnivå i utomordentlig kvalité som gäller inom i det här fallet elektronikområdet.

Att göra kap till kanonpris

Massornas sekundakvalité marknadsförs på äkta bonfångarmanér, att du gör kap till kanonpris. Marknadsföringen får dig att ständigt känna dig som en vinnare när sanningen är att du är en förlorare utomordentligt manipulerad utan att du skall begripa den saken. Du får det du får. Produkterna fungerar och ger bild i tv:n, funktion i dator och så vidare, men det är inte ens i närheten av hur den verkliga högkvalitén är beskaffad som redan sålunda är utvecklad och ständigt vidareutvecklas i särskilda laboratorier i världen. Dessa laboratorier är av karaktären att en del är öppna och officiella och då talar vi om vetenskapens forskarsamhälle. Vid sidan om och i hemlighet finns gruppen hemliga laboratorier som dels är den hemliga militära forskningen samt den omfattande industriforskningen i världen vars publikationer i begränsad omfattning eller inte

alls når ut i omvärlden och till vetenskapen med följd att utveckling och framsteg pågår där vetenskapen kan ligga rejält på efterkälken men i sken av att vetenskapen ligger i täten. På så vis pågår ett hyckleri i världen kring utveckling och framsteg. Stora ord görs sålunda om vetenskapliga upptäckter och hur fantastiska dessa är när sanningen är att rader av betydande upptäckter som görs inom vetenskapen i mängder av fall är gammal skåpmat inom den militära forskningen och delar av industrin som ofta ligger långt före vetenskapen. Ibland gäller att den insynsskyddade industriforskningen vida överglänser vetenskapen när det gäller kunskap om olika företeelser. Om du jämför detta ständigt knivskarpa konkurrerande som leder till, som jag visat tidigare, sämre och inte bättre kvalité (massornas sekundakvalité) samt sämre hållbarhetstider och samtidigt hemlighetsmakeri när det gäller kunskap med hur ett högkultursamhälle fungerar där information är tillgänglig för alla som öppen källkod så vem som helst som så önskar kan gå in och vidareutveckla koden och använda sig av den så framstår dagens kapitalistiska samhälle som primitivt utvecklat och återigen diskriminerande och favoriserande av dem som kan betala överpriser och där resten får hålla till godo med massornas sekundakvalité.

Att som forskare inom det privata ofta leva med munkavel

Ovan information att du som vanlig konsument inte informeras om att du ligger 10 till 20 år efter den utvecklingsnivå i utomordentlig kvalité som gäller inom i det här fallet elektronikområdet får du klart för dig när du talar med utvecklingsingenjörerna och forskarna som är hjärnorna bakom de många elektronikprodukterna på de stora företagen och på universiteten och högskolorna och inom den hemliga militära forskningen. Extremt kompetenta personer som utvecklar prototyper. Forskare som beroende på i vilket sammanhang de verkar i bästa fall får klartecken att syssla med den utomordentligt utvecklade kvalitén och vidareutveckla denna eller i värsta fall plötsligt får höra av en högre chef att man genast skall lägga ner projektet därför att produkten blir för bra för masskonsumtionsledet där man skall tjäna så mycket pengar som möjligt på intet ont anande kunder som har tunna plånböcker och där produkten inte skall hålla längre än att kunden tvingas köpa en ny produkt inom en så kort tid som möjligt utan att bondfångarmetoderna skall märkas alltför uppenbart att man luras på olika vis.

Ett exempel på utomordentlig kvalité inom hifi-världen

Om du exempelvis jämför ljudet i en stereoanläggning för 10 miljoner kronor köpt i en specialaffär för rika med ljudet som matas fram i massornas stereoanläggningar av sekundakvalité, blir du häpen. Häpen att musik och naturljud faktiskt kan låta så otroligt levande, djupt, fullödigt, nyansrikt och underbart vackert som den faktiskt låter när den kommer ur högtalarna eller hörlurarna i det som är en produkt som in i minsta detalj är byggd med omsorg och det allra senaste i utvecklad komponentväg i syfte att skapa utomordentlig

kvalité. Med komponenter som du hittar i extremt påkostade rymdfarkoster där absolut inget får gå fel och du finner komponenterna i den allra senaste generationen av spionutrustningen som hemliga säkerhetstjänster i hemlighet använder sig av. Det är som att i ett enda steg gå från tidiga tv-apparater på 1950-talet kombinerade med en billig hemmabioanläggning för också ljudupplevelsen till att kliva rakt in i ett modernt försäljningsrum där 3D-format och 4K-upplösning och surround-ljud av yppersta kvalité presenteras med ett ljud som således matas ut från en 10 miljonersanläggning. Du blir så överväldigad att du får nypa dig i armen och fråga dig själv om du är vaken eller om du drömmer. Att sedan gå tillbaks till 50-tals-tv:n känns inte inspirerande.

Idag finns den här typen av utomordentligt hög kvalité i elektroniska komponenter

också således i säkerhetstjänsternas utrustning i världen, och i rader av militära sammanhang och till viss del i rymdforskningssammanhang. Inte ens universiteten och högskolorna, som brukar framhålla att de har superdatorer av senaste snittet, har tillgång till de här utomordentligt utvecklade produkterna, utom när de forskar fram prototyper och sedan kanske får order om att inte syssla vidare med just den nivån av utomordentlig kvalité. När ett universitet eller en högskola köper in exempelvis ”en superdator” bygger man sakligt sett om en sekundakvalité-dator till mer storskalig, och så kallar man datorn för superdator, när den i själva verket inte ens är i närheten av vad som egentligen går att producera i komponentväg till en *superdator* om allt byggs handgjort med egna kretskort, egna speciallösningar och prototyper, yppersta råvara av absolut högsta renhet som i allt speglar den allra senaste utvecklingen och komponentkvalitén inom den hemliga forskningen. Då talar vi om datorer som gör begreppet super i *superdator* rättvisa och inte utgör en simpel mörkläggnings av begreppet i skapande av en av dessa produktillusioner som förekommer så rikligt i det vanliga samhället. Att bygga en superdator som lever upp till namnet är således som att bygga ett konstverk där varje liten detalj på alla nivåer skall vara av absolut högsta kvalité. Det blir som att till slut hålla ett kretskort av ”Rembrant”-kvalité i sin hand där kostnaden kanske ligger på 400 miljoner kronor för ett enda kretskort och där kostnaden inte spelar någon som helst roll utan fokus läggs på att arbeta fram utomordentlig kvalité och prestanda oberoende av vad det kostar därför att det är utomordentlig kvalité och prestanda man vill ha och inget annat.

Vad händer om du får klart för dig vad som är möjligt och redan finns framställt när det gäller högkvalité?

Idag gäller att den absoluta frontlinjen i den tekniska och högteknologiska utvecklingen sålunda endast är förbehållen en ofta hela tiden insynsskyddad fåtalig liten grupp av personer i världen, därför att det inte är meningen att du

som vanlig människa skall se vad som faktiskt pågår och finns. Ty om du får klart för dig vad som är möjligt och redan finns framställt när det gäller högkvalité, inser du direkt vilken låg kvalité du själv matas med och hur samhället manipuleras av den lilla eliten av personer som kontrollerar den allra mest utvecklade kvalitén. Du skulle någon gång lyssna till hur samtalen går i ett styrelserum på vissa (inte nödvändigtvis alla) stora multinationellt elektronikföretag och höra hur cyniskt manipulerande man resonerar när man talar om den vanliga människan som skall få sekundakvalitén i sina händer och hur man resonerar när det gäller nischen de rika i erhållande av vad gräddfilen skall tillhandahållas och hur hemlighetsmakeriet/mörkläggningarna skall designas i denna typ av samhällsmanipulation där vinstillusionen är ett mantra.

Det cyniskt inbyggda slarvet

Idag kan du besöka vilket storföretag som helst inom de flesta branscher, bilbranschen, elektronikbranschen, vitvarubranschen, klädbranschen, livsmedelsbranschen och fler, och där söka upp utvecklingsingenjörerna, kemisterna, de som är designers och de som utvecklar produkterna och få veta den föga hemliga företagshemligheten att produkter (inte alla produkter) medvetet sålunda designas för att gå sönder efter en viss tid. Kvalitén får med andra ord inte vara för hög, det en order som gäller från ägarna till storföretaget. Du får också veta att det råmaterial och de komponenter som används inte nödvändigtvis är råmaterial och komponenter av allra högsta kvalité och renhet därför att det heter att sådan kvalité är för dyrbar. Det säger sig självt att med en dylik grundläggande inställning och logisk design av ett samhälle skapas all möjlig slags diskriminering, där det som är av utsökt eller utomordentlig kvalité och prestanda hela tiden kommer på undantag och en diskriminering på olika vis sker, dels en kvalitetsdiskriminering, dels en konsumentdiskriminering, dels en prestandadiskriminering där bara en privilegierad liten grupp, som nämnt, får tillgång till det utsökta, högkvalitativa med den fantastiska prestandan.

De som äger företagen försvarar sig med att säga man måste tjäna pengar och att man har stora kostnader och att man måste få fram och avsätta pengar till forskning och utveckling, när sanningen är den att det egentligen är hur lätt som helst för ett samhälle att skapa alla pengar till både utgifter och till utveckling och forskning utan att behöva dra in en enda skattekrona. Men du måste i så fall ha den grundläggande humana inställningen, människovänligheten, på plats och samtidigt föra ut pengar i samhället i enlighet med väl fungerande monetärt finansierad ekonomi i kontakt med åtminstone de 22 samhällsnycklar jag redovisas så inflation inte uppstår samt att samhällets urkraft till 100 procent hela tiden är aktiverad.

Det är inte för inte en Rolls Royce kallas Rolls Royce...

När man gör handgjorda exemplar av exempelvis bilar får man en precision och omsorg i detaljerna på ett helt annat sätt än när tusentals bilar helst på kortast möjliga tid till lägsta möjliga kostnad skall föras igenom en massproduktion i en hel- eller halvautomatiserad bilfabrik. Vill du ha exempelvis en sportbil som skall återspegla utomordentlig kvalitet och prestanda skall du specialbeställa bilen och få den handgjord av människor som med kärlek till saken, stora kunskaper och yttersta omsorg trimmar in varenda del och detalj därför att de älskar och njuter av att bygga på detta vis och där priset inte spelar någon roll. Människor och företag som har yrkesstolthet som en betydande del av själva varumärket. Absolut högsta kvalitet med andra ord. Om bilen sedan kostar 2 miljoner euro eller 10 miljoner euro spelar ingen som helst roll för den som har 100 procent kontroll över en penningtillverkande maskin och är den formella delägaren till en centralbank eller på annat sätt blivit ekonomiskt oberoende i sitt liv.

Den vanliga människans bilar

Detta medan "en vanlig människa" erbjuds (övertalas) att pantsätta sin bostadsrättslägenhet för att kunna ta ett vanligt billån. Man påstår att det är ett fiffigt sätt för dig att fördela kostnaden för bilen på hela 30 år, som jag helt kort beskrev i del II och som jag tar upp här igen för att du absolut tydligt skall se hur den vanliga människan manipuleras cyniskt i massornas sekundakvalité, " ...så att du slipper betala så mycket varje månad..." som säljarna av bilen på bilfirman säger. Eftersom lånet hanteras med ett skuldbrev, och jag upprepar, som i sin tur är ett juridiska kontraktsbrott eftersom pengar som lånas ut inte är eget ägda pengar utan tillverkas i samma ögonblick som billånet godkänns, vilket du naturligtvis inte får veta, är bilen inte din utan formellt bankens under dessa 30 år. Du luras sålunda in i en affär där du tvingas betala igen pengar som du egentligen inte är skyldig att betala samtidigt som du inte blir ägare till bilen förrän efter 30 år eller i det ögonblick hela det oegentliga billånet är amorterat ner till sista krona. När bilen sedan går till skroten, säg efter 12 år, står du där med kvarvarande amorteringar och räntebetalningar på bilen i ytterligare 18 år, därför att ditt skuldbrev påstår att du är skyldig banken si och så mycket pengar när pengarna du lånade egentligen sålunda inte är *utlåningspengar* och så är du strikt juridiskt inte skyldig banken några pengar, det bara ser så ut i en illusionens värld. Enbart räntorna på din bil, som redan är på skroten och återanvänd i jättelika smältugnar och så vidare, har till slut vuxit och blivit så stora att sammanlagda räntan efter 30 år hamnar på mellan det dubbla till tredubbla ursprungspriset på bilen. Bilen har på så vis efter 30 år kostat dig kanske 1 miljon i stället för de där 280 000 kronorna som stod på prislappen, detta för en bil av massornas sekundakvalité. Naturligtvis såldes bilen till dig som ett "kanonerbjudande" till ett "kanonpris" där det ingick vinterdäck till bara halva priset därför att du passade på och slog till utan att tveka och så vidare.

En glimt av högkultursamhällets stora lätthet för *alla* människor

Det här är bara ett av de många exemplen på hur helt vanliga människor luras idag. Det är ett bondfångarsamhälle som kapitalismen visar upp. Antingen blir du lurad eller så är du den som luras därför att man många gånger uppmuntras att lära sig att vara ”smart” (hänsynslös på andras bekostnad) i ett kapitalistiskt samhälle. Tänk dig då att leva i ett samhälle där man inte luras utan står för vad man säger rakryggat och där motparten vet vad som gäller och det är utomordentlig kvalité som hela tiden produceras och i det läget kunna köpa en bil av absolut högsta kvalité och med den prestanda man önskar som är handgjord till priset av säg 5000 kronor. Jag talar då om ett högkultursamhälle där superdatorer räknar ut att detta är vad bilen kostar när det verkliga priset på material och arbete räknas samman och som jag går igenom i del III av trilogin. Mer behöver inte betalas, därför att ingen behöver egentligen pengar längre därför att pengar är bara ett smörjmedel som underlättar det utomordentligt generösa flödet av varor och tjänster mellan människor som sysslar med sina favoritsysselsättningar och samtidigt är ekonomiskt oberoende. Ett sådant samhälle satsar naturligtvis på utomordentlig kvalité, livsnjutning och livsglädje för *alla*. Varje samhällsmedborgare är, och jag upprepar detta viktiga fakta, redan ekonomiskt oberoende från det man föds samtidigt som superdatorerna håller reda på hur mycket material och tjänster av olika slag det finns och skall fördelas från sekund till sekund så fördelningen av materialet, tjänsterna och alla råvarorna kan ske efter de behov som enskilda har att exempelvis kunna köpa den där sportbilen eller bygga musikstudion eller arrangera den där musikfestivalen eller bygga det fantastiska huset och så vidare som man älskar att syssla med.

Alla våra moderna samhällen i världen idag är idag uppbyggda i nivå efter nivå på principen att lura skjortan av människor på olika manipulativa sätt, där de allra flesta (mer än 95 procent av mänskligheten) sålunda får sekunda kvalité för dyra pengar (som motsvarar tid du behöver arbeta) samtidigt som en liten elit kontrollerar den utomordentliga kvalitén i världen och ser till att de själva får njuta och förlusta sig i denna utomordentliga kvalité under mer eller mindre hemlighetsmakeri så de många som blir lurade inte skall förstå vad de går miste om.

Riskhantering och ”anpassad kvalité”

Jag hävdar det igen: Det är inte meningen att bedrägerierna skall genomskådas som bedrägerier, utan de skall ses som något naturligt och legitimt. Inom bankvärlden kallar man sina bedrägerier för riskhantering och inom industrivärlden kallas de för ”anpassad kvalité” så man överlever i knivskarp konkurrens. Det är min förhoppning att ni som är industri och företagsledare skall se den här illusionen som ni arbetar inom. Att det sålunda bara är en illusion (en fiffig konstruktion) som listigt och i steg efter steg i en långväga samhällsutveckling påtvingats er att en liten grupp personer byggt in knivskarp

konkurrens i ett samhälle med hjälp av vinstillusionen och så har ni köpt denna illusion (en av kapitalismens hörnpelare) som en slags naturlag som ni följer år efter år och lär er hantera skickligt i tron att illusionen inte är någon illusion utan knivskarp verklighet som ni har att anpassa er efter vare sig ni vill eller inte. Min intention är att ni alla skall förstå att det bakom allt detta finns *en medveten tanke* (en hemlig plan = konspiration) att människor i de stora konsumentleden inte skall vara ekonomiskt oberoende. Tvärt om skall de hållas i ett ekonomiskt *beroende*. Jag upprepar: det är på så vis du börjar förstå att de krafter som i grunden har designat vår nuvarande samhällstyp medvetet har valt en logisk uppbyggnad av samhället där bara en förhållandevis mycket liten del av människorna skall ha det utomordentligt bra. Resten av mänskligheten är därför sakligt analyserat att betrakta som oskäliga kreatur som de gynnade hanterat och ger mat av låg kvalitet till ett överpris av att de arbetar i sitt anletes svett och tjänar pengar i en slags livegenskap, producerar och håller den stora maskinen igång. Därigenom görs det möjligt för elitgruppen att ägna sig åt det som är deras njutning: världens goda och det som är generalfacit i de fem ”svärdens” illusion: att utöva makt för maktens egen skull, ägna sig åt ägande för ägandets egen skull samt att principiellt slippa betala kostnaderna för svinnet i ”lastbilshanteringen” och för de omfattande kostnaderna i svajningarna i handelsmönstret i hanteringen av det stora pyramidspelet som man driver. Begrepp som jag går igenom i detalj i del I och II av trilogin. Det krävs med andra ord ett förtryckarsamhälle för att de som har behov av maktutövande för maktens egen skull och ägande för ägandets egen skull skall få utlopp för denna sin inre längtan. När du inte längre har denna längtan inom dig, inte längre söker den här maktkicken att härska över andra och ägandekicken att äga (kontrollera) stora överförmögenheter som du inte använder dig av men äger juridiskt, blir maktutövandet och ägandet något som i stället sker med stort ansvar som ser till helhetens allra bästa och att alla skall ha det utomordentligt gott därför att du tänker med hjärtat. I det läget skapas inte längre ett förtryckarsamhälle med sin inbyggda grundton av bondfångeri på helhetens bekostnad. I stället träder en så kallad högkultur fram präglad av utomordentlig livsglädje för alla och samtidigt en utomordentlig kvalitet i samhällets tusen och en detaljer. Jag påstår att betydande delar av mänskligheten står just nu på tröskeln att kunna börja bygga ett högkultursamhälle. Det handlar om ett val och i så fall börjar det med skapande av medvetenhet så ett valet kan göras. Se del III av trilogin.

Ju högre upp i olika hierarkier du kommer i den gamla samhällsordningen, desto mer börjar dessa nivåer att genomsyras av den utomordentliga kvalitén

Det börjar med nyrikedom, där personer på de övre hierarkinivåerna köper de mest påkostade prestigemärkena av massornas sekundakvalitévaror. Märkeskläder, ekologiska matvaror, bilar av lyxmärken, resor i lyxklass och så vidare. I nästa nivåsteg kommer vi till det handgjorda, eller till den levnadsnivå

där du använder familjens privata jetplan för att hämta 20 kilo utsökt hummer av den allra högsta kvalitén på andra sidan jordklotet därför att det är just den kvalitén du vill njuta av till middag tillsammans med dina vänner, och så är det inte mer med den saken. Allra längst ner i hierarkin finner du människor som bor i ruckel i slumområden och som letar skämd och halvrudden mat ur soptunnor och på soptippar och som klarar sig på 2 dollar eller ännu mindre om dagen.

Det finns människor i vårt nuvarande värld som arbetar 7 dagar i veckan upp till 14 timmar dagligen

eller ännu mer och har upp till fem eller ännu fler olika arbeten som de tar sig genom under en arbetsvecka. Hur tror du att en sådan människa tar hand om sig själv? En sådan människa bryts tidigt ner i sitt liv därför att de alltid är så trötta att tröttheten och den ständiga överansträngningen till slut börjar märkas i olika nervskador, överansträngningar, utbränningssymtom, allmänna sjukdomar, irritation, dåligt humör och en molande ständig trötthet som aldrig vill släppa.

De här människor har inte tid att stanna upp och bara prata lite för nöjes skull. Trots sin enorma arbetsinsats har dessa människor ofta en svag ekonomi med lån som de oförståndigt tar och som de skall betala tillbaka med räntor som ofta är mer än vanligt höga och som, om de inte klarar sin ekonomi, inte sällan leder till djupt tragiska skuldfällor där bördan och påfrestningen i deras liv ökar kanske dramatiskt. Om du talar till sådana människor om inspiration och underbar njutning blir det som att håna dem därför att de har för länge sedan glömt vad inspiration och underbar njutning i livet är för något. En sådan människa skulle ta tal om det jag just nu skriver som en förolämpning och be mig sluta och förmodligen vråla: Håll käften för fan! Eller så börjar de gråta och upptäcker plötsligt att det existerar en värld utanför det fängelse de lever i och att de längtar så starkt efter att också de skall bli en del av den världen.

Vinstprincipens optimerade kalkyler i livsmedelsproduktion

Produktionen av mat i masskonsumtionsledet till sekundakvalité sker idag sålunda så hänsynslöst, okänsligt kalkylerande riktat till ca 95 procent av jordens befolkning att det absolut inte är meningen att man som helt vanlig konsument skall veta hur underbart gott mat *kan* smaka om man bara fick pröva. I stället lär man sig beräknande att köpa varumärken och sekundakvalité som bygger på att framställa mat i massiva stora serier och tillaga denna i jättelika volymer i inte sällan okänslig, grov, industriell skala med följd att den kvalitét den helt vanliga konsumenten får i affären av en lång rad moderna matprodukter sakligt sett är som en baksmälla med spår av de alla de tillsatser och mediciner som djuren/växterna har fått för att medvetet skapa denna låga kvalitét som driver och maximerar vinstillusionen. Om du inte känner till något annat än denna lågkvalitativa mat som du är uppvuxen med blir du till slut så van vid den att du accepterar den och till och med berömmar den med ord som att så dåligt är det

väl ändå inte. ”Nu skall vi inte överdriva. Det smakar ju faktiskt ganska gott”. Om du har erfarenhet av åtminstone någorlunda vällagad mat med åtminstone någorlunda råvaror i det egna hushållet har du en referens till hur mat kan smaka att kan förstå Sodexoskandalen med sjukhusmat under delar av 2000-talet i Sverige där oaptitlig och smaklös mat serverades till patienter i sken av att det var omtanke som riktades mot patienterna.

Fakta som talar för sig själv

”I de ickevästliga länderna är småskaliga jordbruk på väg att försvinna till fördel för industriella jordbrukare. Bönder utgjorde för 200 år sedan 25 % av den arbetande befolkningen. Nu är det mindre än 5 % i Europa och Amerika. Under 1900-talet fanns det i hela världen 1 000 rissorter, 5000 potatissorter och 7 000 äppelsorter. Idag har 80 % av alla tomatsorter, 92 % av alla salladssorter, 86 % av alla äppelsorterna och 90 % av majssorterna försvunnit. Endast några få potatissorter är idag kommersiellt viktiga för supermarknader. 12 000 år med stegvist urval av småbönder har på 60 år blivit till ingenting på grund av kemisk behandling, industrialisering och harmonisering (läs: effektivisering/rationalisering) och supermarknader i enlighet med kapitalismens principer. Monsanto's kemiska besprutningsmedel var startskottet till en genetisk revolution. BT-majs är registrerat som ett insektsmedel. Varje cell hos majsen är injicerad med BT, som är ett insektsmedel. Inplantering av gener gör det möjligt att ta patent på frön, plantor och djur. Åtminstone 11 000 patent fanns år 2012 registrerade på namnet Monsanto. Genetiskt manipulerade födoämnen är massförstörelsevapen hos biotekniska företag som Monsanto, DuPont, Dow Chemical Company, Syngenta, Bayer Cropscience.” (hämta ur Ren Livskraft, www.noble-house.tk)

När den vanliga människan idag går till en stormarknad anpassad till massornas sekundakvalité så ser allt snyggt och fräscht ut. Tomaterna är ofta jättestora med de smakar nästan ingenting. Fisk och kött manipuleras med färgning på olika sätt så att det skall se häftigt ut för ögat, men sedan när du tillagar är det sålunda som en baksmälla jämfört med hur motsvarande varor smakar när de är av utsökt kvalité. Olika fisksorter, beroende på var de föds upp och bearbetas i världen, får antibiotikatillsatser som du sedan indirekt får i dig trots att det är ett mycket allvarligt problem med antibiotikaresistens. Samma sak gäller köttproduktion i betydande delar av världen och problemet blir värre och värre.

Ett exempel på massornas sekundakvalité inom biltillverkningen i världen

Idag gäller att exempelvis bilar och en lång rad andra varor i masskonsumtionsledet cyniskt medvetet tillverkats att inte hålla längre än att folk skall köpa nytt och på så vis hålla vinsten och omsättningen uppe hos företagen som producerar varorna vilket innebär helt onödiga kostnader som läggs på den helt vanliga människan. När de första nylonstrumporna tillverkades

på 1950-talet var de så hållbara att det negativt påverkade företagets vinst som tillverkade dem. Då utvecklade företaget nylonstrumpor som höll betydligt kortare tid och vinsten ökade eftersom omsättningen ökade. Idag experimenterar stora bilföretag medvetet fram legeringar till olika bildelar så dessa medvetet planerat skall börja rosta efter en viss förhållandevis kort tid och eller gå sönder genom utmattning. Så länge bilen är någorlunda fräsch lämnar konsumenten in bilen till dyrbara reparationer där reservdelarna medvetet är högprissatta. När bilen börjar bli dålig skrotas den trots att den skulle ha hållit dubbla eller tredubbla tiden utan att ens behöva repareras eller med förhållandevis få reparationer om den hade byggts med utomordentlig kvalitet.

Min egen damsugare

Jag själv köpte en ganska dyr damsugare som efter ett förvånansvärt begränsat antal starter och stopp med start/stoppknappen plötsligt slutade att fungera. Garantin hade gått ut. Den var stendöd. När jag försökte plocka sönder damsugaren var det ett mysterium att försöka lista ut hur jag skulle komma in i den och leta upp felet. Jag ringde då företaget och bad om en ritning. Man svarade mig att den servicen tillhandahöll man inte. Jag ombads att lämna in damsugaren för reparation vilket skulle kosta ca en tredjedel till över 50 procent av värdet på en ny damsugare beroende vad felet kunde vara och att man behövde söka sig fram. Riskerna fanns således att en reparation skulle kosta mer än vad inköp av en ny damsugare skulle kosta. Det här gjorde mig betänksam och jag beslöt mig för att metodiskt göra min damsugare till ett litet forskningsprojekt ungefär som jag tar mig an konstitutionell logik. Förutsättningslöst och med en nybörjares kompetens vad gäller damsugare listade jag mig fram i steg på steg till hur damsugaren var konstruerad. Efter flera timmar hade jag lyckats plocka sönder den och kommit åt kretskortet och upptäckte då till min förvåning att lödningen som förbinder start och stoppknappen med den övriga elektroniken var så slarvigt lödd att det var uppenbart att det var slarv (planerat slarv?). Av en granne lånade jag lödtenn och lödkolv och så utförde jag i stället en utomordentligt välgjord och hållbar lödning eftersom även en amatör kan lära sig en sådan sak genom att vara noggrann och ta tid på sig. Damsugaren fungerade perfekt igen och håller än idag efter flera års flitig användning utan några problem. I det ögonblicket insåg jag att de som hade byggt damsugaren medvetet hade byggt in en svag punkt i damsugaren så den planerat skulle gå sönder efter ett förhållandevis få antal användningar och att man samtidigt medvetet byggt ett så komplicerat chassi att det inte var meningen att en normal konsument som har ont om tid och ofta saknar intresse skall försöka reparera felet själv utan helst köpa en ny damsugare efter att garantin hade gått ut därför att reparationskostnaden skulle avskräcka.

Konsekvenser av den låga kvalitén i masskonsumtionsledet

På ovan sätt skulle jag kunna gå igenom produkt efter produkt i masskonsumtionsledet i ett kapitalistiskt samhälle. Kapitalismen innebär sålunda ett medvetet designat överdrivet slit och slängsamhälle där det är meningen att produkter skall gå sönder ganska fort så omsättningen och vinsten hålls uppe enligt vinstillusionen. Något som sålunda leder till dels helt onödigt höga kostnader för konsumenterna samtidigt som väldiga sopberg skapas med dithörande miljöförstöring i den mån återvinningen i ett dylikt samhälle brister. Kapitalismen är rättvist och korrekt analyserat (se den totala analysen i min trilogi) ett egoistiskt och primitivt cyniskt utvecklat ekonomiskt system som medvetet väljer att inte ta hänsyn till vare sig mänskligheten väl eller djurens och naturens allra bästa utan i stället uppmuntrar användarna av kapitalism till rovdrift och hänsynslöshet och fokusering på det egna lilla på helhetens bekostnad (människans, djurens och naturens väl). Detta sker samtidigt som kapitalismens företrädare framställer kapitalismen som något bra för människor och samhället därför att man påstår att konkurrens framtvingar lägre priser, högre kvalitet och längre hållbarhet när facit av analys visar att det således är precis tvärtom när bilden i stort summeras och man går på djupet i en utförd analys. Du har nu själv sett detta i den analys jag redovisat. Sedan i smyg har kapitalismens arkitekter skapat en gräddfil där utomordentlig kvalitet tillhandahålles i vardagen endast för ca 1 procent av världens befolkning, de som är ekonomiskt oberoende. De som är förmögna kan ibland eller i förhållandevis begränsad omfattning njuta av vissa av de högkvalitativa produkterna men du finner rent sakligt inte ett eget jetplan som flyger runt halva jordklotet för att köpa exklusivt kött till middagen hos en vanlig simpel miljonär som kanske har ynka 15 miljoner kronor undanstopgade i en förmögenhet. 15 miljoner är småpengar för den fullfjädrat ekonomiskt oberoende människan och kanske bara räcker till en fantastisk middag med vänner en kväll. På detta sätt får du som läser detta en inblick i hur vår verklighet sålunda ser ut och som det hittills inte varit meningen att den vanliga människan skall ha inblick i.

Utomordentlig samhällsbalans

med ett enastående materiellt och känslomässigt välstånd för *alla* är fullt möjligt att förverkliga i stor samhällsskala. Detta kraftfulla påstående blir både rimligt och trovärdigt när man tar del av min trilogi och denna extratext. Ekonomiskt oberoende i full samhällsskala är sålunda inte bara möjligt det är dessutom lätt genomförbart när väl beslutet tas i nation efter nation. När så sker kommer människor i exponentiellt växande antal att börja arbeta med sig själva psykologiskt med målet att gradvis mer och mer bli ett med de fem emotionerna i sina liv. I det läget träder ett samhälle fram där det inte bara råder ett enastående materiellt välstånd utan också ett alltmer utomordentligt känslomässigt emotionellt välstånd. När såväl det materiella som det känslomässiga välståndet grundmuras och byggs in i samhället börjar samtidigt

en god och mycket god hälsa att träda fram. I vetenskapsdelen, som beräknas publiceras under 2014, visar jag hur vetenskapen nu står inför en språngartad utveckling genom introduktion av begreppet 4:e generationen av empirism. Med detta vetenskapliga verktyg kommer vetenskapsgrenarna akademisk medicin och psykologi att få de verktyg som krävs för att kunna integrera de fem emotionerna inom också psykiatrin och allmän medicin. Konsekvensen kommer att bli en dramatisk utveckling av folkhälsan inom också det område som idag kallas obotliga sjukdomar. Också dessa är nämligen bara illusioner som när de genomskådas för vad de är öppnar upp möjligheter att rätta till det som tidigare till synes verkade omöjligt att rätta till. Allt är sålunda möjligt att rätta till i riktning mot utomordentlig samhällsbalans. Mer om detta i vetenskapsdelen.